

THE

FEAR OF THE LORD
and the fear of man

De Rank 28 juli 2019

Wat is de vreze des Heren en de vreze des mensen?

The fear of the *Lord*
is the beginning
of *wisdom*.

Proverbs 9:10

Wat is de vreze des Heren en de vreze des mensen?

The fear of the *Lord*
is the beginning
of *wisdom*.

Proverbs 9:10

Voorbeeld Petrus

Lezen: Lukas 22: 54-57

Lezen: Handelingen 4: 1-13

Vrijmoedigheid

Parrēsia

Pas

Rhēsis

(ge)heel (het) zeggen

“een door de geest ingegeven moed om de waarheid te spreken ondanks de risico’s”.

Paradox?



**TOEN IK HEM ZAG VIEL IK ALS DOOD VOOR ZIJN
VOETEN NEER. MAAR HIJ LEGDE ZIJN
RECHTERHAND OP ME EN ZEI: 'WEES NIET BANG.
IK BEN DE EERSTE EN DE LAATSTE.'**

- Openbaring 1:17

Tot slot

“Wat moeten we doen? Wat God zegt natuurlijk en God vraagt altijd het onmogelijke. God wil dat wij een bovennatuurlijk leven leiden, dat we over water lopen en uitstappen in geloof. Is dat gevaarlijk? Niets doen is gevaarlijker. Je afvragen wat de risico's zijn, is de verkeerde vraag stellen. Je moet je bedenken wat er zou gebeuren als je niet zou doen wat God van je vraagt” (Anne van der Bijl).